

21. november 2014

BRAGT I INFORMATION DEN 21. NOVEMBER 2014

Information bragte fredag den 14. november en kronik af bestyrelsesmedlem i foreningen Gode Penge Ib Ravn under titlen "Nationalbanken lader hjertens gerne bankerne skabe samfundets penge". I kronikken problematiseres det, at bankerne via deres udlånsvirksomhed "skaber" penge.

Bankerne skaber indlån og dermed penge i forbindelse med, at de låner penge ud. Men det er ikke et problem. Tværtimod er det et udtryk for bankernes formidling af ind- og udlån, som er en essentiel funktion for, at vores samfund kan fungere. Og selv om pengemængden primært består af indskud i bankerne, kan der ikke skabes flere penge, end der er efterspørgsel efter fra husholdninger og virksomheder.

Før man i sidste århundrede begyndte at bruge indskud og betaling via check stadig mere, var penge ensbetydende med kontanter. I dag er det imidlertid mere bekvemt at betale ved at overføre midler direkte fra egen bankkonto til modtagers bankkonto ved hjælp af fx Dankort. Det overlades bedst til husholdningerne og virksomhederne at afgøre, om de vil have deres penge i form af kontanter eller som indskud i bankerne.

En velfungerende finansiel sektor er kendetegnet ved, at ind- og udlånet kan stige i perioder med stor efterspørgsel efter likviditet. Dermed kan kreditværdige virksomheder få de lån, som er nødvendige for at kunne investere. Husholdningerne kan samtidig tilrettelægge deres forbrugsprofil over tid, så forbruget i perioder med lav indkomst kan overstige indkomsten. Det gælder også ved hus- og bilkøb. Den gæld, der derved opstår, kan afdrages på et senere tidspunkt.

Bankerne medvirker dermed til at sikre et fleksibelt økonomisk system til gavn for borgerne. Deres samfundsmæssige betydning indebærer, at de er underlagt omfattende regulering og tilsyn fra myndighedernes side. Det er bl.a. for at sikre, at bankerne ikke tager større risici, end det er ønskeligt for samfundet som helhed. Siden finanskrisen er reguleringen og tilsynet blevet styrket. Det reducerer risikoen for, at finansielle bobler opstår.