

HVORDAN KOM DER SÅ MANGE HØNS UD AF EN LILLE SKATTEFJER? AF NATIONALBANKDIREKTØR PER CALLESEN

Dato 23. marts 2017

BRAGT I BØRSEN DEN 23. MARTS 2013

Hvordan kom der så mange høns ud af en lille skattefjer?

Mads Lundby Hansen og Jørgen Sloth Bjerre Hansen fra tænketanken Cepos forlænger i Børsen onsdag, en diskussion som debatredaktør Thomas Bernt Henriksen startede mandag med et indlæg rettet mod Nationalbanken, og som jeg svarede på tirsdag. Diskussionen handler om skattelettelser i en højkonjunktur.

Cepos skriver, at ingen, herunder Thomas Bernt Henriksen og (må dermed også læses) Cepos, har foreslået ufinansierede skattelettelser. De stiller et konkret spørgsmål til mig og tilbyder, generøst, en fortolkning af Nationalbankens opgaver. Hertil kan bemærkes:

Nationalbanken blev i sidste uge spurgt, om lavere marginalsat ville dæmpe presset på arbejdsmarkedet i en højkonjunktur. Svaret var nej, som uddybet i indlægget i Børsen tirsdag. Spørgsmålet i sidste uge kom ikke fra Cepos eller Børsen og omtalte ikke evt. konkrete fortalere for noget sådant. Svaret omhandlede ufinansierede skattelettelser.

Cepos spørger konkret til en vurdering af, om en kombination af lavere marginalsat og tilsvarende lavere offentligt forbrug vil dæmpe presset på arbejdsmarkedet. Det er, som nævnt i indlægget i Børsen tirsdag, et andet spørgsmål. Som udgangspunkt er svaret ja, fordi beskæftigelsesvirkningen af offentligt forbrug typisk er større end af tilsvarende lavere skat. Det skyldes bl.a., at den importerede andel af offentligt forbrug er mindre end for privatforbruget. Afdæmpningen er mindre, end hvis udgifterne blev reduceret uden skattelettelser.

Effekten på arbejdsmarkedet er dog ikke uafhængig af, hvilke konkrete besparelser og hvilke konkrete skattereduktioner der foreslås. Tilsvarende må det forventes, at evt. langsigtede virkninger på arbejdsudbuddet afhænger af, hvilke konkrete besparelser og skattereduktioner der lægges op til. Det er relevante fagøkonomiske og politiske spørgsmål, som andre må regne på og prioritere.

Nationalbankens hovedopgaver fremgår af Nationalbankloven. De vedrører prisstabilitet (hvilket forudsætter økonomisk stabilitet), finansiel stabilitet og sikre betalinger. Fastkurspolitikken er et

centralt virkemiddel hertil, men der er andre virkemidler, ikke mindst finanspolitikken. Fastkurspolitikken indebærer en velkendt arbejdsdeling, hvor finanspolitikken løfter en hovedopgave med økonomisk og finansiell stabilitet. Det er også en forudsætning for vellykket fastkurspolitik.

Der er kommet en del høns ud af en fjer fra sidste uge. Det er en god debat, men videre diskussion kan med fordel ske andetsteds.